

RAZZIA IN WOGNUM



Plankje uit een huis aan de Kerkstraat met tekst over de razzia.

De boerderij van Roemer aan de Kerkstraat.

“DAAR STONDEN 113 MANNEN TE WACHTEN”

‘Woensdag ben ik opgepakt’

‘Woensdag ben ik opgepakt’, schrijft Nico Commandeur van de Grote Zomerdijk in zijn dagboekje. Daarin vertelt hij over de razzia die werd gehouden op woensdag 14 maart 1945 in Wognum en over de nasleep daarvan.

Nico moest die dag naar Hoorn en in Wognum werd hij aangehouden. Duitse soldaten brachten hem naar een grasveld naast café De Vier Heemskinderen aan de Oude Hoornseweg.

Daar stonden 113 mannen te wachten die ook opgepakt waren. Uiteindelijk zijn al deze mannen per fiets naar Alkmaar afgevoerd. Vandaar werden ze naar de Achterhoek getransporteerd. Nico verbleef daar onder meer bij een boer en in een kamp. Op zaterdag 19 mei kwam hij weer thuis. Alle mannen die tijdens de razzia werden opgepakt, zijn behouden teruggekomen.

De razzia was het gevolg van een vuurgevecht in Zwaag tussen de leden van het verzet en de landwacht waarbij drie landwachters werden gedood. Als vergelding hiervoor werden ook twee boerderijen in brand gestoken: die van Roemer aan de Kerkstraat en die van Laan aan de Oosteinderweg.



De boerderij van Laan aan de Oosteinderweg.

