

DROPPINGSTERREIN AAN DE GROTE ZOMERDIJK



Deze jongemannen assisteerden bij de droppings. De foto is kort na de bevrijding gemaakt.

“DIT WERD TOCH WAT TE OPZICHTIG”

‘Veertig containers verspreid over het land’

Piet Schipper werd geboren in 1926 aan de Grote Zomerdiijk. Als jongeman hielp hij mee bij de droppings op het afwerpsterrein de Mandrill.

‘Na een dropping kwam ik met paard en wagen naar de plek om samen met anderen de parachutes en de containers naar het schuurtje te brengen. Vaak kwamen de containers niet op het terrein terecht maar op een andere plaats of in een sloot. Wij moesten ze dan in het aardedonker uit het water halen.

Eén keer hebben we twee droppings op één nacht gehad en lagen er veertig containers verspreid over een groot gebied.’

‘Lege containers gooiden we in sloot of we begroeven ze. Dit werd toch wat te opzichtig. Daarom verzamelden we ze later weer en gooiden ze in een diepe drinkwaterput. De parachutes werden opgekuild. Dat wil zeggen op een lange hoop gegooid en bedekt met stro en aarde. Niets mocht zichtbaar zijn.’



Driewielige wagen voor transport van containers

