

# VERWARD, VERBAASD EN BEVRIJD



7 Mei 1945 verwelcoming Canadezen voor het stadhuis. Het duurde enige dagen dat de bevrijders in Enkhuizen kwamen tot groot verdriet van de inwoners. Bron: Oud Enkhuizen

## Verward, verbaasd en bevrijd

Bij het ochtendgloren van zaterdag 5 mei 1945 zindert één woord door West-Friesland: **bevrijding!** Maar wanneer weet je dat zeker? In Hoorn steken mensen die naar de radio luisteren, alvast de driekleur uit. Terwijl de Duitsers nog door de stad fietsen.

De beiaardier in Enkhuizen speelt op het carillon van de Zuidertoren alvast het Wilhelmus. Waar blijven de bevrijders?

De Canadezen komen een dag later en worden uitbundig welkom geheten. Dan is het echt waar. West-Friesland is bevrijd.



Canadezen op hun motoren. Bron: Noord-Hollands Archief

**“5 MEI 1945 ZINDERT ÉÉN WOORD DOOR WEST-FRIESLAND: BEVRIJDING!”**



Bevrijding van Wijdenes. Bron: Noord-Hollands Archief