

DE LANDWACHTERS



Mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de NSB of Landwachters, worden in de Krententuin opgesloten Bron: Westfries Archief

De landwachters

Ze worden op straat - heimelijk - uitgescholden voor Jan Hagel. De leden van de Landwacht, die in 1943 door de NSB wordt opgericht. Eerst zijn de landwachters bedoeld om gebouwen te bewaken, daarna worden ze al snel de nietsontziende aanhangers van het naziregime. Zij jagen op joden, onderduikers, en verzetsmensen.

En het verzet, dat jaagt op de Landwachters. In het laatste oorlogsjaar maakt die oorlog binnen de oorlog ook

in West-Friesland veel slachtoffers. In het Parool wordt twee maanden voor de bevrijding alvast hun bijltjesdag aangekondigd: "In hun haat en vervolgingswaan schieten Landwachters onmiddellijk op wie zich niet naar hun dreigementen voegt". Voor deze lieden mag straks geen genade gelden. Het lidmaatschap van de Landwacht is afdoende grond voor de doodstraf."



De Binnenlandse Strijdkrachten met gevangengenomen NSB'ers die afgevoerd worden.

Bron: Noord-Hollands Archief

“VOOR DEZE LIEDEN GELDT GEEN GENADE”



Een van de eerste maatregelen, die het nieuwe gezag moest uitvoeren, was het oppakken van de Nederlanders die tijdens de oorlog met de Duitsers hadden meegewerkt. De Binnenlandse Strijdkrachten brachten in de dagen na 5 mei 1945 heel wat landgenoten naar de gevangenen, zoals de Krententuin in Hoorn. Bron: Westfries Archief