

# DE BEZETTING



Intocht van de Duitsers in Nederland. Bron: Noord-Hollands Archief

## De bezetting

Al snel na de chaotische meidagen van 1940 krijgen de West-Friezen stap voor stap te maken met het feit dat de Duitse bezetter het voor het zeggen heeft.

Vrij reizen zonder papieren kan niet meer. De beschuit is al op de bon, de kranten praten over nieuwe surrogaat-middelen voor koffie.

Nog een veelzeggend kort bericht: de verplichte verduistering gaat op woens-

dag 6 mei in om 13 minuten over negen 's avonds, tot zes uur in de ochtend.

Dit zijn de jaren van knagende onzekerheid: leven de jongemannen die voor Arbeitseinsatz toch naar de Duitse fabrieken zijn gegaan, nog steeds?

Blijven de onderduikers veilig uit beeld?

Gaat de geallieerde opmars nu eindelijk ook eens richting Holland?



Duitsers vorderen fietsen van de Nederlanders. Bron: Noord-Hollands Archief

## “DE JAREN VAN KNAGENDE ONZEKERHEID”



Arbeitseinsatz. Bron: Schoolplaten Isings