

DE BANGE MEIDAGEN



De bezetter schiet niet op bij Kornwerderzand., er was hevig verzet door de Binnenlandse Stijdkrachten. Bron: ANP.

De bange meidagen

Op 10 mei wordt het ondenkbare echt. Het is oorlog. In Aartswoud, in Schellinkhout, in 't Suud bij Enkhuizen of bij de bakker in Berkhout kunnen de West-Friezen over niets anders meer praten.

De mensen weten maandag 13 mei 1940 nog niet hoe dicht de eigen regio bij een heuse invasie door de Wehrmacht is. De bezetter schiet niet op bij Kornwerderzand.

Plan B? Een aanval op de West-Friese kust. Omdat het Nederlandse leger die middag capituleert, is die inval onnodig. Twee dagen later landen Duitse soldaten bij Wijdenes.

Zij pakken fietsen af en trappen naar Hoorn. West-Friesland is bezet.



Wilhelmina met een proclamatie tot het Nederlandse volk.

“ZIJ PAKKEN FIETSEN AF EN TRAPPEN NAAR HOORN”



Oberleutnant Naujoks, Westerzeedijk. Nach Holland: De meidagen van 1940 door Duitse ogen © collectie Gerard Groeneveld