

TUSSEN VRIJHEID EN VLUCHTEN



Duitse Fallschirmjäger springen boven Rotterdam, mei 1940. Bron: Venik's Aviarion.

Tussen vrijheid en vluchten

West-Friesland koestert het kleine en het gewone in de meidagen van 1940. Totdat het donker wordt. Die nacht staat de oorlog op de stoep.

Zo begint de Tweede Wereldoorlog. Met vliegtuigen in de lucht, geruchten op de grond en angst in de harten. West-Friesland is de vrijheid kwijt. Eerst is er de berusting, maar binnen een half jaar heeft de Duitse bezetter een ferme grip op alles wat er in het land

gebeurt. Het wordt een hardvochtige wurggreep, eentje die verzet oproept. Dat verzet komt er. En er komt ook een veilig thuis voor mensen die uit beeld moeten verdwijnen, de onderduikers. 75 jaar na de bevrijding is vrijheid normaal geworden. Behalve voor mensen die nog steeds moeten vluchten voor oorlog of onrecht. Zij wonen hier ook. Misschien wel omdat er veel West-Friezen zijn, die nog weten hoe klein het verschil is tussen vrijheid en vluchten.



Mussert groet de NSB parade. Bron: Pinterest

“DIE NACHT STAAT DE OORLOG OP DE STOEP”



Duitse Fallschirmjäger springen boven Nederland, mei 1940. Bron: Noord-Hollands Archief.