

Het fotobestand op de website van De Cromme Leeck leidt regelmatig tot verrassende en soms internationale contacten.

Zo ontving ik eind 2013 een e-mail uit Zuid-Afrika van de mij onbekende Tarryn Powell. Op de website van De Cromme Leeck had ze een foto ontdekt van haar betovergrootvader Ludovicus Hubertus Wilhelmus Janssens, huisarts te Wognum.

Die foto was haar en haar familie onbekend en ze vroeg om een kopie. Die kreeg ze natuurlijk! In de e-mailwisseling die daarop volgde, vertelde ze te werken aan een stamboom (parenteel) van haar betovergrootouders. Ze liep echter al vast bij de tweede generatie. Van een van de kinderen was behalve zijn naam (Fernand) helemaal niets bekend binnen de familie. Haar oma

(Yvonne, 1934) suggereerde wel dat er iets geheimzinnigs met die oom aan de hand was maar wist (of vertelde) geen verdere details. Mijn interesse was gewekt!

## Huisarts in Wognum

Eerst het huisartsgezin maar eens uitgezocht. Het Westfries Archief in Hoorn biedt hierbij natuurlijk uitkomst.

Dokter Janssens is actief als gemeentegeneesheer in Wognum van 1899 tot 1921. In die periode trouwt hij op 16 februari 1901 te Maastricht met Maria Isabella Nijst en er worden zes kinderen geboren. Op 29 juli 1921 vertrekt het gezin vanuit Wognum naar Alkemade. Vervolgens wonen ze in Leiden (1922) en in Noordwijk (1934). Hieronder een verkorte parenteel van de eerste drie generaties:

**Ludovicus Hubertus Wilhelmus Janssens**, (\* 6-2-1867 Maastricht, † 3-11-1948 Noordwijk)

Huwt (1) 16-2-1901 te Maastricht

**Maria Isabella Nijst**, (\* 10-5-1868 Maastricht, † 28-1-1933 Leiden).

Huwt (2) **Petronella Wilhelmina Hendrika Gasille**.

Kinderen:

- Gabrielle G.B.J.**, (\* 14-1-1902 Wognum)  
Huwt 5-11-1930 te Leiden Adrianus C.P. Seebregts  
Kinderen:
  - Robert M.I. (\*16-09-1931 Johannesburg)
  - Edmund L.J.M. (\*07-03-1933 Leiden)
  - Yvonne B.E.G. (\*02-08-1934 Johannesburg)
  - Madeleine I.J.E. (\* 1-4-1936 Johannesburg)
  - Marie A.M. (\* 12-8-1939 Johannesburg)
  - Gerald P.N. (\* 20-07-1941 Johannesburg)
- Marcel H.A.A.** (\* 14-2-1904 Wognum)  
Ongehuwd
- Beatrice E.T.L.** (\* 12-9-1905 Wognum)  
Huwt 14-1-1929 te Leiden Pieter W. de Gooyer  
Kind:
  - Louis
- N.N.**, levenloos geboren kind (17-3-1907 Wognum)
- Irène L.L.I.A.** (\* 6-1-1909 Wognum)  
Huwt 15-6-1939 te Noordwijk Petrus F.W.A.M. de Jongh  
Kinderen:
  - Catharina L.P. (Ineke), (\* 3-8-1940 Amsterdam)
  - Beatrice A.M. (Bea), (\* 28-4-1945 Amsterdam)
- Fernand A.A.M.**, (\* 28-10-1910 Wognum)  
Huwt ca 1936 Marie (Itie) Tobias  
Kinderen:
  - Rolf Fernand (\* 1937)
  - Onno (\* 1941 )



*Ludovicus H.W. Janssens met dochter Gabrielle circa 1903 voor het nieuwe doktershuis.*

*Foto: De Cromme Leeck.*



De akte van aanstelling van dokter Janssens. Foto: Westfries Archief.

Kleindochter Ineke (1940) herinnert zich uit de verhalen dat haar opa een voorliefde had voor militarisme. Hij las bijvoorbeeld veel over Napoleon en was er bijzonder trots op dat zijn beide zoons een militaire opleiding volgden.

De eerste jaren in Wognum zijn niet gemakkelijk voor een geboren Limburger op het West-Friese platteland. In die tijd heerst er veel tbc en Janssens doet er alles aan om de Wognumers uit hun bedompte bedsteden te krijgen en meer in de frisse lucht te laten verkeren. Maar dat willen ze niet, ze zijn 'd'r teugen'.

En als Janssens vraagt: 'Waarom?' dan is het antwoord: 'Gewoôn, omdat we d'r teugen benne.'



Pillendoosje uitgeschreven voor Ant Ootes uit Wognum. Foto: Jan Nieuweboer.



Boorwaterfles. Foto: familiebezit.

Later gaat Ineke nog eens uit logeren in Wognum. De mooiste herinnering uit die tijd is dat burgemeester Piet Commandeur haar - met vriendinnen - met de brandweerauto te zwemmen brengt in Hoorn.



### Hoe is het Fernand vergaan?

Na het nodige zoeken weet ik contact te leggen met Fernands zoons. En dan blijkt al snel waarom er in de rest van de familie zo weinig over hem bekend is.

De enige bekende foto met het voltallige gezin Janssens. We zien v.l.n.r.: Irene, moeder, Gabriel, vader, Bea, Marcel en Fernand. Foto: familiebezit.



Als Fernand trouwt met een niet-katholiek meisje, geeft dat grote problemen in de streng katholieke familie Janssens. Het komt uiteindelijk zover dat alle contacten tussen hem en de overige familieleden worden verbroken. Fernand krijgt twee zoons, Rolf en Onno. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Fernand, die inmiddels piloot is geworden, wil met drie collega's vanuit bezet Nederland naar Engeland gaan. Vanaf die tijd wordt hij niet meer Fernand genoemd maar Faam (naar zijn voorletters). De mannen reizen door bezet België en Frankrijk eerst naar Zwitserland. Vandaar slagen ze erin om via Frankrijk Spanje te bereiken en per schip vanuit Bilbao naar Engeland te komen. Daarna gaan ze door naar Amerika waar Faam bij de Royal Netherlands Military Flying School in Jackson, Mississippi, de rang van eerste luitenant-vlieger bereikt en vlieginstruuteur wordt. Vanuit Jackson onderhoudt hij contact met zijn vrouw door korte berichtjes te sturen welke hij ondertekent met 'tante'. Dat doet hij natuurlijk om zijn gezin niet in de problemen te brengen. Op 21 oktober 1943 verongelukt Faam Janssens tijdens een testvlucht in Jackson. Zijn mede-engelandvaarder en Nederlandse luchtmachtpiloot jhr. Bodo Sandberg helpt om zijn vriend Faam Janssens te ruste te leggen in zijn graf op de Nederlandse erebegraafplaats op de Cedar Lawn Cemetery in Jackson. F.A.A.M. Janssens is één van de 27 namen op het RNFS-monument op die Nederlandse erebegraafplaats.

Hij ontvangt bij Koninklijk Besluit no. 11 van 25 februari 1943 het Kruis van Verdienste wegens het beleidvol voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland waarna, na vele moeilijkheden te hebben ondervonden, Engeland werd bereikt. Faams vrouw wordt pas ongeveer een jaar later van zijn overlijden op de hoogte gesteld. Na de oorlog verhuist zij met haar zoons naar Amsterdam omdat ze daar een baan kan krijgen. Nog éénmaal is er kort contact met één van Faams zussen die ook in Amsterdam woont. Maar daar blijft het bij. Anno 2013 is er, op de zoons van Faam na, eigenlijk niemand meer die nu pre-



Vliegbewijs F.A.A.M. Janssens. Foto: familiebezit.



Kruis van Verdienste - model 1941. Foto: internet.

cies weet wat er in het verleden is gebeurd en wat er tot de breuk in de familie heeft geleid. Maar we zijn een paar generaties verder en er zijn, hoewel de behoefte niet overal even groot is, weer de nodige contacten gelegd en gegevens uitgewisseld. En voor mij is dit -zeventig jaar na WO II - in ieder geval dé gelegenheid om deze vergeten Wog-numer alsnog de eer te gunnen die hem toekomt.



Faam Janssens. Foto: familiebezit.